



## Basın Açıklaması

### Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Nedeniyle Taziye – Barışa ve Diyaloga Çağrı

Dün Hakk'ın rahmetine kavuşan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, DEM Parti camiasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başsağlığı diliyorum.

Sırrı Süreyya Önder sadece bir siyasetçi değil; aynı zamanda sanatçı duyarlılığına sahip, renkli kişiliği, derin mizah anlayışı ve bilgece sözleriyle gönüllerde iz bırakmış bir insandı. Kelimelerin gücüyle kalplere dokunan, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüren, yapıcı tavrıyla Türkiye'nin siyasal ve toplumsal iklimine denge, umut ve zarafet katan değerli bir şahsiyetti.

Hayatının son anlarına dek "terörsüz bir Türkiye" idealine, barışın ve kardeşliğin hüküm süreceği bir geleceğe olan inancını kaybetmeden mücadele etti. Türk ve Kürt halkları arasındaki bin yıllık kardeşliğin en güzel sembollerinden biri olarak, toplumun farklı kesimlerini ortak duygularda buluşturmayı başaran ender isimlerden biri oldu.

Düşüncelerinden dolayı yıllarca haksızlığa ve zulme maruz kalmış, cezaevine girmiş olmasına rağmen, ağır hastalık döneminde dahi geri durmadığı barış mücadelesi, onun ne kadar samimi ve barışsever bir insan olduğunu göstermektedir. Siyaseti yalnızca bir makam değil, toplumun farklı kesimleri arasında köprü kurma vesilesi olarak gören; sadece fikirleriyle değil, kalbiyle konuşan bilge bir insandı.

Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkes'in, Sünni'nin, Alevi'nin ve toplumun her kesiminin gönlünde yeri olan bir halk insanıydı. Herkesin diliyle konuşabilen, ama hep kendi yüreğiyle konuşan bir bilgeydi. Anadolu'nun mizahını, inceliğini ve direncini taşıyan güzel bir insandı.

Sırrı Süreyya Önder, kırk yılı aşkın süredir bu topraklarda dökülen kanın durması, insanların bir arada güven içinde yaşayabilmesi için mücadele etmiş bir insandı. Emperyalist güçlerin; Ortadoğu'da Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Fars'ı ve bu coğrafyadaki farklı dini ve mezhebi grupları birbirine düşürme, halkları ayrıştırma ve bölgeyi çatışmalarla zayıflatma planlarına karşı; elindeki tek silah olan sözüyle direnmiş bir barış savunucusuydu.

Onun tercihi; savaşın, nefretin ve intikamın değil, barışın, kardeşliğin ve müşterek insanlığımızın diliydi. Bu yüzden farklı siyasi görüşlerden pek çok insanın takdirini kazanmıştı. Bu takdir, sadece şahsına değil; aynı zamanda bir vicdan çizgisine yöneliktir.

Hayatım boyunca hem anavatanım Türkiye'de hem de ikinci vatanım Almanya'da tüm etnik, dini ve sosyal kesimlerin eşit hak, adalet, özgürlük ve barış içinde yaşaması için mücadele etmiş bir insan olarak, Sayın Önder ile bazı konularda doğal olarak farklı düşünsek de; ortak paydamız olan toplumsal barış, hak, hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlük uğruna verdiği samimi ve cesur mücadeleyi çok iyi anlıyor, saygı ve şükranla yad ediyorum.

Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun içinde bulunduğu hassas süreç, geçmişin yanlışlarında ve düşmanlıklarında ısrar etme değil; geleceği hep birlikte barış içinde yeniden inşa etme zamanıdır. Zaman, birbirimizi lanetlemek yerine empati kurmak; öfke ve nefret dili yerine sevgi, şefkat ve merhamet diliyle konuşmak; sorunlarımızı şiddet ve kavga ile büyütme yerine medeni bir şekilde konuşarak, birbirimizi dinleyerek çözmek zamanıdır. Herkes her konuda aynı düşünmek zorunda değildir. Ancak unutmamalıyız ki merhamet, adalet ve vicdan; yalnızca bizimle aynı siyasi, dini ve ideolojik görüşte olanlara karşı değil, farklı düşünen ve inananlara da yöneltildiğinde anlam kazanır.

Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu dönemde Sayın Önder'in aktarılan şu sözünü bu bağlamda çok anlamlı buluyorum: **“Barıştan başka bir şey istemedim. Bedeli mahpusluksa ödüyorum. Sevenlere de, sövenlere de selam olsun.”**

Sırrı Süreyya Önder'in ardından bize düşen, onun barış, kardeşlik ve adalet uğruna yürüttüğü çabayı yaşatmak ve sahip çıkmaktır. Onun yarım bıraktığı sözü tamamlamak, Türkiye'de birlikte yaşayan herkesin ve dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye kökenli olan herkesin ortak sorumluluğudur. Unutmamalıyız ki şiddetten uzak, herkesin kendini güvende, eşit ve onurlu hissettiği bir Türkiye, hepimizin ortak yararınadır.

Türkiye toplumunun ve Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli toplumumuzun siyasi, ideolojik ve dini olarak farklı kesimlerinin birbirini çoğu zaman siyah-beyaz kalıplar içinde değerlendirdiği bir zamanda, bir DEM Parti milletvekilinin ardından duygularımı ve düşüncelerimi özgürce ve insanca ifade etmeyi, ömrüm boyunca siyah-beyaz kalıplara karşı verdiğim mücadelenin ve dâvamın bir gereği ve borcu olarak görüyorum.

Almanya'da da uzun yıllardır, insanları kalıplara sıkıştıran yüzeysel yaklaşımlara, kutuplaştırıcı söylemlere ve toplumsal dışlamalara karşı kararlılıkla mücadele ediyorum. Gerçek çeşitlilik; insanları basit etiketlerle tanımlamaktan vazgeçip, onları tüm çok yönlülükleriyle görmeye başladığımız noktada başlar. Kültürel ya da ulusal aidiyetlerimizin ötesinde, daha insani bir gelecek için ortak bir sorumluluk taşıyoruz. İnsanlık ailesinin bir parçası olarak hepimize düşen görev; karşılıklı anlayış, empati ve ortak değerlere dayalı yeni bir birlikte yaşam kültürü inşa etmektir. Ancak bu şekilde, farklılıkların bir tehdit değil, bir zenginlik olarak görüldüğü bir toplum kurabiliriz.

Beşeri otoritelerin dayatmalarına ve kalıplarına boyun eğmeyen bir mücadele insanı olarak, tüm vicdan sahiplerini ve barışseverleri; hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüğün ve barışın; başta yaşam hakkı olmak üzere evrensel tüm insan haklarının ve insan onurunun herkes için geçerli olduğu bir dünya için mücadeleye çağırıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan tekrar rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ayrıca, bugün İstanbul'da Sayın Önder için düzenlenen törenin ardından, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Gießen/Almanya, 4. Mayıs 2025

Ramazan Kuruyüz

Federal Almanya Hessen Eyaleti İslam Toplumu Başkanı